

Εγένετο οίνος

• Από τον ΠΑΝΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τα λαβωμένα σταφύλια

ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΥΧΡΟΝΙΑ κάποιον πολύ γνωστό επιχειρηματία της νίσου να διαμαρτύρεται γιατί οι οινοποιοί, των οποίων το κρασί διανέμει, «αρνούνται» να αυξίσουν την παραγόμενη ποσότητα, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο στις απαιτήσεις της αγοράς. Όσο κι αν προσπάθησα να του εξηγήσω πώς το κρασί δεν έχει καμία απολύτως σχέση με δλα τα υπόλοιπα ποτά που κυκλοφορούν στην οικουμένη, δύσκολα κι αν προσπάθησα να εξηγήσω πώς για να αυξίσει κανείς την παραγωγή του θα πρέπει να επεκτείνει πρώτα τους αμπελώνες του, δύσκολα κι αν επικείρωσα να συνδέω τον οίνο με την ίδια τη γη και το κάρπισμά της, εν προκειμένω το σταφύλι, ουδέλας με αντιλήφθικε ο συνομιλητής μου.

Διερωτώμαται, μάλιστα, πόσο επήγνωση των οινικών πραγματικοτήτων έχουν πολλοί εστιάτορες ή ακόμη και καταναλωτές. Πρόσο, δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε τη σχέση ανάμεσα στο αμπέλι και το κρασί.

Αφορμή του προβληματισμού αυτού υπήρξε η πρόσφατη συνομιλία μου με τον γνωστό παραγωγό Σοφοκλή Βλασίδη, έναν από τους καλύτερους και πιο καταξιωμένους στο ντόπιο. Έναν παραγώγο που οφείλει την περισσότερη από τη φήμη του σ' ένα πάρα πολύ καλό κρασί, το Shiraz που φέρει το όνομά του. Αυτό το κρασί, που δεν χρειάζεται πια συστάσεις, έκανε την εμφάνισή του στην οιναγορά της χώρας πριν από μία περίπου δεκαετία. Από τότε παραμένει ποιοτικά βελτιωνόμενο και άξιο λόγου.

Αυτό λοιπόν το αγαπημένο κρασί κινδυνεύει εφέτος να μην παραθεί ή να παραχθεί σε πολύ πιο περιορισμένη ποσότητα λόγω καλαζιού. Τόσο πάταν το μέγεθος και η έκταση του μαγιάτικου καλαζιού στο Κοιλάνι, όπου βρίσκονται οι αμπελώνες του συγκεκριμένου - και όχι μόνο - παραγωγού, που δεν άφησε τοπική για τοπική, ρόγα για ρόγα! Όλα κάθηκαν σε μια σπιγμή, σε μια καμπή του και-



ρού, που θύμωσε και είπε να ρίξει με το τσουβάλι. Αυτή είναι η σκληρή μοίρα του αμπελουργού, αυτή είναι η τραχιά ζωή του οινοποιού. Γράφω αυτές τις γραμμές, όχι για να στηρίξω απλώς τον φιλο Σοφοκλή Βλασίδη, αλλά κυρίως για να αναδείχω ξανά την άρρενη σχέση ανάμεσα στο αμπέλι και το κρασί, μια σχέση που άλλοτε παραμένει αρμονική, οδηγώντας στο αίσιο, και άλλοτε ανατρέπεται, συντελώντας στην καταστροφή.

Όσοι λοιπόν θα αναζητήσετε το αγαπημένο σας Shiraz στα ράφια κάποιας κάβας και δεν θα το βρείτε, μην τα βάλετε με τον παραγωγό και την «άρνησή» του να σας προμηθεύσει. Βάλτε τα με τον καιρό και το καλάζι, βάλτε τα με ό,τι θέλετε, όχι όμως με τον παραγωγό. Αυτόν αφήστε τον να κλήψει πάνω από τα λαβωμένα σταφύλια, αφήστε τον στην αγωνία του μειωμένου εισοδήματος και της περιορισμένης ρευστότητας.

LABELS

■ LUIS CANAS RIOJA RESERVA 2003

Ποικιλιακή σύνθεση: Tempranillo, Graciano
Αλκοολικός τίτλος: 14%
Κατηγορία: DOC

Ένα νεοεισαχθέν στο ντομί κρασί, από την πιο φημισμένη αμπελουργική ζώνη των Ισπανών, τη Rioja. Αν και έχει κιόλας ετών, το κρασί εξακολουθεί να διατηρεί ένα βαθύ κόκκινο χρώμα, που μάλις έχει αρχίσει να «πετάει» κάποιες κεραμιδιές πινελιές. Στη μύτη θα το περίμενα κάπως πιο πολύπλοκο, ωστόσο, δεν παύει να είναι ελκυστικό, με μέτριας έντασης αρώματα, που θυμίζουν πίσσα, ταμάκο, δέρμα, μπαχαρικά και ξύλο. Στο στόμα διαθέτει ένα μεσαίου όγκου σώμα, μια καλή γευστική ισορροπία και τανίνες που, αν και έχουν μαλακώσει αρκετά, γίνονται ακόμη αισθητές. Μια πολύ καλή Rioja, που είναι έτοιμη για κατανάλωση.

Βαθμός: 83/100

Τιμή: 17 ευρώ

Διανομή: Remuage



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1-59	Κακό	85-89	Εξαιρετικό
60-69	Μέτριο	90-94	Μεγάλο
70-79	Καλό	95-100	Καρφασίο
80-84	Πολύ καλό		